

Det finns 100 biljetter, ta med en vän!

13.00–13.30 Välkommen, mingel kaffe, kaka

13.30–15.00 **Det brinner, min sköna**

15.00–16.00 Mingel med crepe

16.00–18.00 **Gökboet** för alla medlemmar

Pris inklusive filmer och förtäring **100:** -

Swish: 123 345 41 47



BOHUSLÄNS
MUSEUM



Studieförbundet
Vuxenskolan

FILMIS

UDDEVALLA FILMSTUDIO

28 oktober 2018

MILOŠ FORMAN
1932 - 2018



Det brinner, min sköna!

OSCARNOMINERAD FÖR BÄSTA UTLÄNDSKA FILM

Filmen hade premiär strax innan Sovjets intåg i Tjeckoslovakien 1968 och bannlystes genast av den nya regimen när den avslöjades som en "farlig, politisk satir". Milos Forman hotades med tio års fängelse för att ha gjort filmen, samtidigt som 40 000 brandmän slutade sina jobb i protest mot hur han skildrade yrkeskåren.

Det brinner... tilldrar sig under en stor brandkårsfest där precis allt går åt helskotta. Ungdomarna hamnar hänglande under långborden, kandidaterna till titeln "Miss Brandkår" visar sig vara fula som stryk, tombolavinsterna stjäls systematiskt – och mitt under kalabaliken går brandlarmet!

"STORARTAT! Den roligaste filmen på år och dag!" / Expressen

"ETT IRONISKT MÄSTERSTYCKE!" / Aftonbladet

"EN FILM AV STOR MÄNSKLIG VÄRME! Förkrossande underhållande och väsentlig på gränsen till det outhärliga!" / Gunnar Oldin, Filmkrönikan



Gökboet!

Den andra filmen att vinna alla stora Oscarstatyetter; Bästa manliga huvudroll (Jack Nicholson), Bästa kvinnliga huvudroll (Louise Fletcher), Bästa regi, Bästa film och Bästa filmmanus.

Randle P. McMurphy (Jack Nicholson) tror att han kan komma ifrån det hårda arbetet i fängelset genom att spela galen. När han hamnar på ett mentalsjukhus försöker han liva upp stämningen genom att spela kort och basket med de andra patienterna. Sådana påhitt tycker inte syster Ratched (Louise Fletcher) om och hennes roll i filmen blir att hela tiden vara ett motstånd till McMurphy. Filmen hade svensk premiär 1976 i Sverige gick filmen i över 10 år, det vill säga till vintern 1986/1987 vilket är ett svenskt rekord. Ken Kesey, författaren av förlagan, tyckte så illa om manuskriptet till filmen att han vägrade se den. Han ville att Hövding Bromden skulle vara berättare, precis som i boken.

Tjeckoslovakien är landet som grundades för 100 år sedan och valde dagens datum, den 28 oktober, till sin nationaldag. **Milos Forman** gick på konstskola i Prag och studerade manuskrivande. 1960-talet innebar i Tjeckoslovakien förhoppningar om ett friare samhälle, "*socialism med ett mänskligt ansikte*". Förhoppningarna grusades av Warszawapakten, som med sovjetiskt pansar invaderade Tjeckoslovakien i augusti 1968. Forman flydde till USA. Där blev han amerikansk medborgare med storsuccéer som **Gökboet**, **Hair** och **Amadeus**. Han räknas till de största filmkonstnärerna med sina stilbildande tjeckiska verk och succéer och hans filmer har belönats med **13 Oscars** och **33 Oscarnomineringar**.